



Eric Jansen

1963 – 2024

Na een veelbewogen en liefdevol leven, waarin hij zijn warmte, humor, vriendschap en positiviteit aan velen heeft gegeven, is na een bewonderenswaardig en moedig gedragen ziekte in het bijzijn van ons allen rustig overleden mijn geliefde partner en onze allerliefste zorgzame vader, broer, schoonzoon en zwager

Eric Jansen Evert Cornelis

Ede, 26 november 1963

Bennekom, 28 januari 2024

Correspondentieadres:

Grietjeshof 16
6721 VJ Bennekom

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 2 februari van 19.00 tot 20.30 uur in gemeentecentrum 'De Brink', Brinkstraat 39 te Bennekom.

Wij willen je vragen om een kaartje met een persoonlijke herinnering aan Eric mee te nemen.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 3 februari om 10.30 uur in 'De Brinkstraatkerk', Brinkstraat 41 te Bennekom. Na de dankdienst begeleiden we Eric naar zijn laatste rustplaats, de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Alexanderweg te Bennekom.

U kunt de dienst live of eventueel op een later moment meebeleven via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/251>

Op zaterdag is er geen gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren.

Jacqueline Jansen-Matser (in liefdevolle herinnering)

Ingrid Fluit

Jeroen Jansen en Manon Maasland

Niels Jansen

Elise Jansen

Koen van de Kolk en Vera Knigge

Mirjam van de Kolk

Trudy en Bert Komdeur-Jansen

Familie Matser

Familie Fluit